



Van Bazuinendag
tot
Grote Verzoendag

10 dagopeningen ter voorbereiding op een nieuw leven

Inleiding

Dit boekje dat voor je ligt is geschreven om je te helpen je gedachten en je leven op te schonen. Je kunt het vergelijken met 'de grote schoonmaak'.

Dit boekje is gebaseerd op de principes zoals ze beschreven staan in de feesten die God zijn volk oplegde toen het volk in de woestijn was op weg naar het beloofde land. Mocht je inhoudelijk meer willen weten over deze feesten, dan verwijst ik je naar de bijlage van dit boekje.

In de komende 10 dagen zul je elke dag even stilstaan bij een leefregel van God om te bepalen of er zaken zijn die jij kan en mag opruimen.

De wet is een geweldig instrument dat zonden doet kennen.

Het voelt dan ook niet fijn als je je leven naast de wet legt, want je beseft direct dat je leven en je daden daarmee niet overeen komen. God zegt ook: 'de wet doet zonde kennen'. Niet meer en niet minder.

Op het moment dat je weet wat er fout is gegaan in je leven, kun je 2 dingen doen:

- Laten zoals het is, bedekken met een beetje zand en hopen dat anderen er niet achter komen of.....
- Tot de erkenning komen dat je fouten hebt begaan en ze belijden tegenover God en je naasten

Besef je dat God al voorzien heeft in je verlossing? Jezus heeft de straf op zich genomen die wij als mensen verdienden. Door Zijn offer hebben wij de mogelijkheid om onze relatie met God te herstellen.

Grijp die verlossing met beide handen aan in deze week en ga met vele anderen de weg om je zonden onder ogen te zien en er wat mee te doen.

Heb je ooit van het woord 'Sjema' gehoord? De Israëlieten wel. Ze spraken het zelfs elke dag uit. Het betekent horen en doen. Vaak horen we wel maar doen niks. Dat heeft geen enkele nut. Je leven veranderen gaat door te horen en actie te ondernemen. Vandaar ook de bladzijden achterin het kleine boekje. Ik hoop dat je deze week gaat horen en gaat doen.

1^e gebod: Geen andere goden voor zijn aangezicht

God wil dat je hem erkent als jouw Schepper, jouw Maker. Hij wil dat je je leven niet als slaaf van wat dan ook leeft, maar in volle vrijheid bent.

Het tegenovergestelde van slavernij is vrijheid.

Ben jij slaaf geweest of 'verslaafd' geweest? Hoe voelt het om afhankelijk te zijn en alles aan de kant te zetten dat jou eigenlijk lief is of was?

Besef je dat je dan andere 'goden' dient?

De goden die in deze maatschappij veel voorkomen zijn dezelfde afgoden waar ook Gods volk mee moest afrekenen. Ik zal er een aantal opsommen: Geldzucht (mammon), pornografie (astarte), alcohol en drugs (bedwelmende dranken) en egoïsme (ik zit op de troon en ik bepaal).

Als je jezelf hierin herkent, dan kun dat in je boekje opschrijven. Belijdt het als zonde en vraag God vergeving en Hij zal je vergeven, want Jezus heeft de straf gedragen die jij eigenlijk had verdiend. God is goed. Hij houdt van je en wil dat je je leven weer op orde brengt. De wet is er niet om je mee om de oren te slaan. Hij is er om je bijte schaven en alles wat in jouw leven geen vruchten draagt kun je hierbij afleggen/afsnijden. Besef goed wat er met een boom gebeurt als je zijn oude of dode takken verwijderd. De boom zal meer tot bloei komen en meer vruchten dragen. Wil jij ook meer vrucht dragen in je leven? Verwijder dan je 'dode takken' en je zult Gods beloften in je leven werkelijkheid zien worden.

2^e gebod: Je zult voor andere goden niet buigen

Velen hebben zich door de jaren heen bewust of onbewust ingelaten met afgoderij of met een moeilijk woord 'occultisme'. Heb je ooit eens glaasje gedraaid? Lees je horoscopen? Of heb je ooit meegedaan met het oproepen van geesten? Heb je in je huis beeldjes staan van Boeddha of een andere god? Heb je je leven gewijd aan Maria (de moeder van Jezus?) dit zijn allemaal zaken die hieronder vallen. Ook diverse muziekstijlen hebben de potentie je in trance te brengen waardoor je in je onderbewuste vele boodschappen tot je hebt kunnen nemen.

Een ander kan moeilijk bepalen in hoeverre jij je overgegeven hebt aan 'afgoden'. Dat kan jij zelf het beste.

Afgod.....het woord klinkt een beetje raar, vind je ook niet? Het houdt letterlijk in.....'van God af'.

Als je dit nou centraal zet voor deze dag. Wat heeft jou 'van God af' gehouden? Deze punten kun je kwijt in je boekje onder het tweede gebod. Ik stel voor dat je er met je groep open over praat en neem daarna een paar minuten de tijd om jezelf onder de loep te nemen en de punten op te schrijven in je eigen boekje.

3^e gebod: Je zult Gods naam niet ijdel gebruiken

'Godverdomme' is een uitspraak die jij wellicht vele malen in je mond hebt genomen. Besef je wat je ermee zegt? 'God verdoem mij!!!' Da's nog eens een grote vervloeking die je over jezelf uitspreekt.

Of gewoon 'Jezus!!!' zeggen, zonder dat Hij er wat mee te maken heeft.

Praat eens met elkaar over het uitspreken van Gods naam en het vloeken in het algemeen. Wat zijn jullie ervaringen? Is het moeilijk om te stoppen met deze gewoonte? Hoe komt dat?

Als jij nou iemand bent die heel vaak gevloekt heeft en die zijn medemens regelmatig de ernstigste ziektes heeft toegewenst.... Belijd ze dan vandaag nog aan God en biedt je excuses aan aan de mensen die je hiermee echt pijn berokkend hebt.

4^e gebod: Gedenk de sabbatdag dat je die heiligt

Waarom heeft God een dag apart gezet? Om je te straffen? Besef dat Hij een dag apart heeft gezet om 2 zaken aan de orde te stellen:

- Om te gedenken dat Hij je Schepper is en de Schepper van al wat leeft
- Om tot rust te komen

Een mens heeft echt rust nodig. Vooral in deze maatschappij wordt er van een mens zoveel geëist...Je kunt alle dagen doorgaan. Besef dat er een dag zal komen dat je opgebrand bent als je niet waakt over jezelf en het nemen van rust. Logisch ook. Daar ben je niet voor gemaakt.

Neem dit gebod serieus en wijdt die dag aan Hem. Besef dat je niet alles kan en dat je zaken ook weer terug mag leggen bij Hem. Kom die dag tot bezinning en maak er een echte feestdag van. Geniet van je gezin, van je man of vrouw of van je familie. Het is een geweldig gebod. Deze wil je toch niet missen?

Als het zo is dat jij een persoon bent die zich te barsten werkt...kom tot inkeer en belijd het aan je Schepper als zonde. God wil dat je 1 dag in de week tot rust komt en alles om je heen laat zoals het is.

5^e gebod: Eer je vader en je moeder

Weet je dat dit het enige gebod is waar ook een belofte direct aan gekoppeld zit?.... 'Opdat je dagen verlengd zullen worden' Ik heb dit nooit onderzocht, maar het is wel leuk om hier even aan te denken. Waarom is het belangrijk om je ouders te eren? En wat moet ik doen als ik ouders heb die er een potje van gemaakt hebben en die mij echt pijn gedaan hebben? Vraagt God werkelijk van mij om mijn ouders te eren? Het antwoord is: "ja"!

Ik zeg hiermee **niet** dat je hun fouten moet verdoezelen of moet ontkennen. Ik zeg hiermee dat je het respect voor hen moet blijven behouden. Door hen heb je je leven verkregen en dat alleen al is een gave van God. Dit kan een hele zware en moeilijke voor je zijn: Heb jij je ouders voor van alles uitgescholden? Heb je ze doodgewenst? Heb je ze bestolen? Denk hierover een aantal minuten na en maak vandaag nog schoon schip door het te belijden als zonde. Ook zou je je fouten recht kunnen zetten door een brief aan hen te schrijven. Besef goed....Jij hoeft niet hun fouten te verdoezelen, maar vergeef hen, toon genade en pak je leven op dat nog voor je ligt. Weet dat de lasten zwaar zijn op je rug als je je verleden maar bij je blijft dragen. Ik wens je veel wijsheid toe vandaag.

6^e gebod: Je zult niet doodslaan

Voor de meesten van ons is dit niet aan de orde. Voor een enkele echter wel. Ben jij iemand die in zijn criminele verleden iemand heeft doodgeslagen? Ben jij iemand die een ander beroofd heeft van zijn leven? Besef dat dit een zonde is in de ogen van de Allerhoogste en belijdt het vandaag nog. Praat hierover met iemand die je kan vertrouwen en breng het bij je Schepper.

Zijn er zaken die je kunt doen om het met je naaste goed te maken? Schrijf dit dan achterin je boekje en voer dat zo snel mogelijk uit. Wij hebben niet het recht het leven van een ander te nemen.

7^e gebod: Je zult niet echtbreken

Het is zo'n kort zinnetje, maar wat een pijn schuilt hier achter als iemand echtbreekt. Er zijn vele redenen waarom mensen ervoor kiezen de ander te verlaten. Soms zijn ze terecht. Stel dat je partner jou bedrogen heeft met een ander...besef je dat de echtscheiding dan al heeft plaatsgevonden? Degene die vreemd gaat in een huwelijk is al degene die het verbond heeft verbroken. Hele gezinnen gaan hier aan kapot. Wat zijn jouw ervaringen op dit terrein?

- Ben jij slachtoffer van ouders die het huwelijksverbond te luchtig hebben opgevat?
- Ben jij opgegroeid in een gezin waarin het dag-in-dag-uit ruzie was? Waar het respect onder elkaar ver te zoeken was?
- Of ben je de persoon die uiteindelijk zijn liefde buiten het huis heeft gevonden?
- Of ben jij degene die achter de computer zit of achter tv in de late uurtjes en zijn korte vreugde vindt in pornografie?

Besef dat dit punten zijn die God bestempelt als zonden. Ze brengen afstand tussen jou, je partner en God. Ze kunnen het daglicht niet verdragen. Nu komt de grote vraag....Wat doe je ermee?

Ik hoop dat je ze vandaag nog wilt belijden aan God en dat je samen met hem op zoek gaat naar de echte oplossing. Ga praten met je man of vrouw en ga samen met God vechten voor je relatie. Weet je nog dat je elkaar ooit trouw beloofd hebt in goede en in slechte tijden? Het is nooit te laat om je fouten toe te geven.

8^e gebod: Je zult niet stelen

Stelen...het is zo gemakkelijk. Iemand kijkt even niet en hup..daar zit het al in je zak. In het begin speelt je geweten nog wel op, maar de kick van het verkrijgen wint het al snel en naarmate je het vaker doet, zal jouw geweten geen bezwaren meer maken.

Ook dit is zonde. Je hebt hiermee anderen benadeeld of pijn gedaan.

Ik kan me voorstellen dat als je echt verslaafd bent geworden aan een middel, dat het verkrijgen van je middel belangrijker wordt dan wat ook. Hierdoor zijn er heel wat die gewend raken aan het stelen. Hoe erg het ook is voor de mensen die van je houden. Als jij jezelf hierin herkend, dan is dit de dag voor jou om hier een eind aan te maken.

Grijp die kans en belijdt het als zonde voor God en je naasten. Bedenk een actie die je kunt ondernemen om het met een aantal in orde te maken.

Heerlijk om vrij te komen van al die lasten die je met je mee bent gaan dragen.

Keer je af van dat pad en erken God als Heer en meester in je leven. Wat Hij van je vraagt....is niet zwaar en brengt vele vruchten in je leven. Je wordt weer gelukkig.

Dat wil jij toch ook?

9^e gebod: Je zult niet kwaadspreken of een vals getuigenis spreken tegen je naaste

Even roddelen, even extra aandikken dat verhaal, want het is zo leuk om even wat nieuws te zeggen te hebben.

Kwaadspreken...allemaal doen we het wel eens. Per ongeluk of expres om de ander zo in een kwaad daglicht te stellen. Het is zo gemeen als je er over nadenkt. Weet je dat een roddel zeer moeilijk terug te draaien is? Het vindt zijn weg door alle monden heen en als jij slachtoffer bent van kwaadsprekerij dan weet je hoe groot de gevolgen kunnen zijn. Mensen vertrouwen je niet meer, of zien je als viespeuk of dief, noem maar op. God zegt simpelweg: Doe het niet. Bedenk elke keer of datgene wat je wilt zeggen de ander opbouwt of dat je iemand schade berokkent.

Als er echt iets gaande is waar wat aan gedaan moet worden, stap dan op die persoon af...desnoods met een ander erbij, als je het moeilijk vindt in je uppie.

Maar zet een wachter voor je lippen en kies ervoor niet kwaad te spreken.

Sta een paar minuten stil bij deze stap en bedenk of jij hierin iets te belijden hebt.

10^e gebod: Je zult niet begeren wat van je naaste is

Da's echt moeilijk. Vind je ook niet? We zien zo snel dat de buurman een grotere auto heeft, een mooiere vrouw of meer geld, betere baan etc., etc.

Maakt het jou ook zo superongelukkig als je verder nadenkt over jouw situatie? Doe dat dan niet!!! Alles zit 'm in tevreden zijn met je situatie en er het beste van maken. Als je een gokker bent geweest in het leven is het vrij logisch dat er een dag komt dat je platzak bent en je met jaloezse ogen kijkt naar je 'buurman' die wel zijn rekeningen kan betalen.

Maar besef goed dat je dit jezelf hebt aangedaan. Nu zijn er de gevolgen van je verleden. Daar heb je mee te kampen. Die zijn niet uit te gummen. Helaas.

Maar accepteer dat dan ook en maak weer wat van je leven. Ga je problemen niet uit de weg en ga aan de slag met je schuldeisers.

Weet je nog het woord "Sjema"? Dit betekent horen en doen. Onderneem daarom actie waar nodig is en accepteer en wees een tevreden mens.

Nog een volgend punt:

Niet iedereen heeft een gelijke start. De ene wordt rijk geboren en de ander arm...de ene komt uit een liefdevol nest en de ander uit een liefdeloos nest. De wereld waarin wij leven is niet een rechtvaardige wereld want er zijn er velen die de wetten van God overboord hebben gegooid en er een potje van hebben gemaakt.

Maar besef daarnaast ook dat God met jou een nieuwe start wil maken. Jij kan het tij keren in je leven zodat je je nageslacht wel datgene geeft wat jij gemist hebt.

Alles begint echter bij de acceptatie van je eigen situatie, aan de slag gaan met datgene wat je kunt veranderen en tevreden zijn. Bouwen..... samen met God aan je nieuwe leven. Ben jij er klaar voor?

Leg vandaag nog je jaloezie af en belijdt het als zonde naar God en je naaste.

God heeft je zo lief dat Hij zijn eniggeboren zoon gegeven heeft opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven hebbe!

Afsluiting

Nu je hebt alle geboden gehad. Als het goed is, is je boekje niet leeg gebleven. Je kunt nu met elkaar of alleen het boekje aan het kruis nagelen. Besef goed dat God je zonden weg doet zover als het oosten verwijderd is van het westen. Je mag opnieuw starten. Laat dit een moment zijn waarop je je leven aan Hem wijdt en het oude achter je laat.

Heb je ook jezelf vergeven? Dit is een zeer belangrijke stap die je niet mag vergeten. God wil jou vergeven. Wie ben jij dan om jezelf niet te vergeven voor je misstappen? Kijk waar je dit kwijt kan in je boekje, maar schrijf het in ieder geval ergens op.

Weet je dat er een geweldig symbool bestaat voor wat je nu hebt gedaan afgelopen week? Het heet dopen.

Bij de doop leg je je oude leven af in een 'watergraf' en sta je op in een nieuw leven. Ben je hierin geïnteresseerd en wil je die stap maken om aan de buitenwereld en God te laten zien dat je een leven wilt met Hem? Stap dan af op je teamleider en geeft dit bij hem/haar aan.